

in Larochette/Medernach



Gerard: "Zelf speel ik graag jeu de boules met een van de campinggasten. En de camping organiseert op kleine schaal activiteiten. Clown Anita komt soms om van ballonnen figuren te maken, of Ruben Komkommer speelt poppenkast. En zaterdagavond gaan we in het donker een wandeling maken door het bos, dat gaan we doen met onze kleindochter, dat vindt ze spannend! Ook wel omdat er hier best wat wild in het bos zit."

De familie heeft ook in de omgeving al flink wat gezien. Gerard: "En we ontdekken nog steeds nieuwe dingen. Luxemburg is heel kleinschalig, maar er is verrassend veel te doen en te bezichtigen. Met een temperatuur van meestal zo'n 20 tot 25 graden is het heerlijk wandelen in de prachtige natuur, die hier gelukkig niet door de hand van de mens is veranderd. Een mooie, rotsachtige wandeling is die bij Nommerlayen. Je loopt een deel via metalen trappen." Debby: "Die lopen we elk jaar, de beruchte 'knieënbreker', liefst rond een uur of 22 uur, heerlijk in het donker met het geknor van de wilde zwijnen!" Gerard: "We hebben ook eens met een groep een kanotocht van Wallendorf naar Echternach gemaakt van 13 kilometer. Het kasteel van Beaufort is prachtig om te zien. En in Breidweiler kun je zelfgemaakte likeuren proeven. De perenjenever en de Müllerthaljenever zijn aanraders!"

Gerards dochter Debby (36) komt ook graag met haar man Marcel (38) en hun zoons Maurice (11), Laurence (8) en Etienne (5), dit jaar voor een weekje. Debby: "Met name de kinderen willen graag naar camping Auf Kengert. Voor opa en oma, maar ook omdat ze het geweldig vinden zo rondom de bossen. En ik vind het bijzonder om met mijn kinderen hetzelfde mee te maken als in mijn eigen jeugd. De luchtballonnenwedstrijd is elk jaar weer een belevenis, 's morgens om 8 uur hoor je de gasflessen boven je tent. Dan is de hele camping in rep en roer! En ga je naar de Middeleeuwse schouwspellen bij de kastelen in Vianden en Larochette, dan waan je je in heel andere tijden! Aanraders voor kinderen zijn ook de legermusea, de boottocht over het stuwmeer bij Esch-sur-Sûre en een dagje met de trein naar Luxemburg-stad. Voor de prijs hoeft je het niet te laten, de



kids kunnen vrijwel gratis reizen. Ook voor volwassenen is het openbaar vervoer heel voordelig. Je kunt er niet eens je auto voor parkeren. Een dagje over de grens is ook heel goed te doen, bijvoorbeeld Trier of het Eifelpark.

En Marcel heeft eens een mooi mountainbike-parcours gedaan, van Echternach via de vele bossen en landweggetjes naar Duitsland!"

Dit jaar komt ook Gerards zoon Remco (30). Gerard: "Hij maakte in de afgelopen jaren verre reizen, maar komt dit jaar een weekendje langs met zijn kersverse vrouw Melinda (27), en zij hebben elkaar twaalf jaar geleden hier ontmoet!" Cisca: "We zijn ons trouwens ooit eens rot geschrokken toen we een telefoontje kregen dat Remco met zijn vriendin hier vlakbij een ongeluk had gehad en met de auto op zijn kop in de greppel lag. Er was wonder boven wonder verder niets aan de hand, en zijn vriendin zei heel nuchter 'na de buiteling deed ik mijn ogen open en zag ik een paar koeienpoten ondersteboven staan!'" Natasja: "We hebben veel herinneringen aan vroeger. De jongens die mijn broer hier heeft leren kennen zijn hechte vrienden geworden. Ze spreken in Nederland nog geregeld met elkaar af, maar ze noemen zich 'Kengerts' kanteelclub. Ze gaan ook samen op vakantie en mijn broer was getuige bij het huwelijk van een van de stellen." Cisca: "Waar ik trouwens pas jaren later achter kwam, was dat Natasja en Debby vroeger vaak 's avonds niet waren gaan slapen maar uit de tent waren gekropen en in het maïsveld zaten met wat jongeren! Ik ben benieuwd wat de kleinkinderen gaan uithalen..."

Gerards verjaardag wordt elk jaar in Luxemburg gevierd. Gerard: „Zo ook toen ik 50 werd. 's Ochtends in het toiletgebouw werd ik door een onbekende gefeliciteerd. Bleken er overal op de camping foto's van mij opgehangen te zijn! We hebben toen ontbeten met 26 mensen, er stond een lint van campingtafeltjes op het pad. 's Avonds hebben we samen genoten van een barbecue. Van de camping kreeg ik voor mijn 50e verjaardag een luchtballonvaart en vorig jaar een tocht met de solarboot op het stuwmeer met alle kinderen en kleinkinderen. Het is toch bijzonder, dat we zulke prachtige herinneringen aan deze plek hebben. Dat we voor het eerst opa en oma werden hoorden we ook hier." Remco: "En zonder deze camping had ik mijn vrouw nooit leren kennen!"

